

Öppet brev till alla ledare

Här kommer ett öppet hjärtligt brev till just er!

I HF Syd har vi x antal ungdomslag och om vi utgår ifrån att varje lag har 2–3 ledare innebär det att vi sammanlagt har x antal.

Det är ni som utgör själva fundamentet för svensk handboll.

När våra landslag håller världsklass vid de stora mästerskapen är det summan av ert arbete som syns på TV.

När en unge hittar en meningsfull hobby i stället för att driva på stan och göra jävelskap är det resultatet av ert arbete.

När en unge hittar sin rörelseglädje och väljer ett sunt liv före stillasittande är det ett resultat av ert arbete.

När en unge lär sig "social skills" för hur man uppför sig här i livet är det resultatet av ert arbete.

När en unge får självförtroende och tvingar sig själv att utvecklas inom nya områden är det resultatet av ert arbete.

När en unge får nya kompisar, kanske vänner för livet är det resultatet av ert arbete.

Att vara ungdomsledare är det finaste som finns. Att fostra kommande generationer, i en positiv och utvecklande miljö är en ynnest och en personlighetsutveckling som inte slås av mycket.

Som ledare är du ett föredöme och många gånger en idol för dina spelare.

Hur du beter och behandlar andra, spelar stor roll för de unga som iakttar och tar efter ditt sätt.

Här har du ett särskilt stort ansvar på det moraliska planet.

Var en positiv förebild. Döm ingen på förhand. Behandla alla schysst!

Med alla menar vi motståndare, domare, funktionärer, matchvärdar, publik, vaktmästare, kioskpersonal dvs alla vi ser i handbollsfamiljen.

Dela med dig av ett vänligt ord. Det kan göra skillnad för en medmänniska på riktigt.

Hjälp till att odla handbollsfamiljens värdegrund

Låt oss tillsammans skapa en härlig, tuff, utvecklande och schysst matchmiljö.

Det är de här vi kallar #schysstmatch

Läs mer på vår hemsida vad det innebär:

<https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/Projekt/schysstmatch/>

Vi räknar med dig!

Tack för sin insats för framtida generationer!